

Bidrag til landbrugsministeriets

"Medarbejderhåndbog":

Velkomst til de nye:

"Hvorfor jeg elsker landbrugsministeriet"
(Læredigt)

- o - - o - - o -

Fordi der var en plads ledig,
da jeg stod og manglede,
havde gjort mig færdig
med studierne og viklet mig ud
af militæret.

På den sorte tavle: "Ledige em-
beder under landbrugsministeriet"
stod den der mellem
skovridere og professorer. Det
måtte der være en fremtid i!

Etableret i en lejlighed.
Kone og børn.
1307 kr. om måneden. Kursen durk
mod parcelhuset.

Fordi jeg elsker
husmænd, ombudsmænd og
bjergbønder.
Mosegrise og hofjægermestre
- med og uden jagttegn. Biavlere
- med og uden bier.

Elsker spørgsmål fra folketingsmænd,
notater til i morgen og
sager, der har ligget længe.

Fordi jeg elsker
fredag aften, tasken stoppet
som et alibi for weekenden
og mandag morgen fjernere
end månen, forfremmelse, små erotiske
opmuntringer og julegratiale.

Fordi jeg elsker
ældre chefer, der søgende tar tilløb
mod pensionsalderen.

- Klarer lige overliggeren med ryggen
fladt hen over stangen.

Se! Den dirrer længe. Blir den mon
hængende?

- Hvem var den mand forresten?

Fordi jeg elsker
nye sekretærer. - Stadig nyere ministre.
Åh. Disse friske folk med deres
flyvende ideer!

Åh! at skrive et brev!
om nedskydning af duer i
ærtemarker.

Rigtig at gi dem et afslag!
på indførsel af hønsegødning fra
Sverige.

- Lige i synet skal de have det
forbudet mod honning i plastic.

Fordi ord som:
"Krydsbefrugtning" og "Dronningeavl"
sætter mine dagdrømme i undrende
bevægelse.

Fordi jeg elsker
kassen, der vil ha
mit hovedkort.
Skrivestuen, der ydmygt skræller sig
gennem bunken af koncepter,
heroisk over den evige
opvask.

Fordi jeg elsker
dagens stille mørkningstime, hvor
kagecreamen har lagt sig
om nerveenderne og kaffeluften
gjort vennesæl som blodpølse.

- Åndelige sutsko går vi rundt i
og kan li hinanden helt op til enden
af gangen og op
på næste etage.

- Vi, der har et 9 til 5 vindue
til hinanden.

Fordi jeg elsker
disse store øjeblikke
under julefrokoster, hvor vi finder hinanden
i fortinnet hjertelighed og bragende
har kendt hinanden længe. Pragtfuld fyr
i grunden!

Hvor man kan se meningen
med livet og perspektivet
i landbrugsministeriets personalepolitik.

Fordi jeg elsker
den franske grammatik. Basisprisen
til Bruxelles og
magten, æren og værdigheden, tre
flasker campari og attachétasker.
Aftentræt hjem med de andre statsmænd.
- Pludselig en regningsenhed.

Fordi vi har Slotsholmens smukkeste
ben og et godt forhold til
landbruget og valutaindtjeningen.

Fordi jeg elsker
den svage sol i opgang
over kørerne i mødesalen og
oldefar herregårdsgartner med
sin pligtstro vandkande.

Fordi jeg elsker min morgenavis
over 2 kopper kaffe i kantinen.
Grå dagning med skibe
ind gennem havnen.

Fordi jeg elsker
den lille røde knap ved
elevatoren. Sæbeskålen
uden sæbe
og det brune linoleum.

Fordi der var en plads ledig,
da jeg stod og manglede,
- på den sorte tavle var den der:
"Ledige embeder under landbrugsministeriet"
Det måtte der være en fremtid i!

Skål!

Per Nørby Jensen,
Julefrokost 1977.